



GROTIUS
COLLEGE



Ben je geïnteresseerd in de oudheid?
Kies dan voor het Grotius gymnasium!

INFORMATIEAVOND
VOOR OUDERS
donderdag 10 januari 2019
19.30 uur

INFORMATIEAVOND
TWEETALIG VWO (TTO)
woensdag 16 januari 2019
19.30 uur

INFORMATIEAVOND
WALDORFAFDELING
donderdag 17 januari 2019
19.30 uur

INLOOPMIDDAGEN
woensdagen 23 januari,
6 en 13 februari 2019
14.00-16.00 uur

OPEN DAG
zaterdag 9 februari 2019
10.00-13.00 uur

Gymnasium

Grotius Gymnasium

Het Grotius heeft een rijke klassieke historie. Onze school is ontstaan uit de oude Latijnse school en was jarenlang het stedelijk Gymnasium Delft.

Als enige school in Delft kun je op het Grotius College zowel in het Nederlandstalig vwo, als in het tweetalig onderwijs (tto) een gymnasiumopleiding volgen.

In de brugklas begin je met Latijn, vanaf de tweede klas komt daar Grieks bij. Vanaf de vierde klas kun je kiezen voor Griekse Taal en Cultuur (GTC) en/of Latijnse Taal en Cultuur (LTC).

Naast het leren van de talen wordt er op het gymnasium ook aandacht besteed aan klassieke vorming: bouwkunst, beeldende kunst, filosofie, verhalengoed, theater,

dagelijks leven en nog veel meer. Er is niet alleen bij de vakken Grieks en Latijn aandacht voor deze vorming, maar ook bij andere vakken zoals geschiedenis en tekenen. Je leert te zien hoe de Griekse en Romeinse culturen nog steeds invloed hebben in de wereld om ons heen.

Jaarlijks hebben we een gymnasiumdag en een wisselend decemberproject. Op de gymnasiumdag bezoek je een museum of archeologische plaats en verdiep je je bij het decemberproject in wisselende thema's. In de vierde of vijfde klas ga je een culturele reis naar Griekenland beleven. Op deze reis bezoek je spraakmakende plekken zoals Athene, Delphi en Olympia. Voor de meeste gymnasiasten is dat het hoogtepunt van hun schooltijd.

Wat het gymnasium op het Grotius College zo leuk maakt, is het warme, persoonlijke contact tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en docenten.

Je kunt de gymnasiumopleiding op het Grotius College naast de tweetalige vwo opleiding volgen, maar ook als je geen tweetalig onderwijs volgt, kun je naar het gymnasium. Uiteindelijk doe je eindexamen in minstens één van de Klassieke Talen.

Verder doe je examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak naar keuze. Met het gymnasiumdiploma kun je naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs.

"Ik heb nu al zin in de Griekenland-reis in de bovenbouw. Lijkt me heel erg interessant!"

Karina

Het gymnasium biedt toekomstige middelbare scholieren de kans om zich aan te sluiten bij een eeuwenoude traditie. De klassieke talen vormen de bakermat van de Westerse cultuur. De verhalen van de Grieken en de Romeinen zijn nog steeds duidelijk aanwezig in onze kunst, straten en levens. Het aanleren van de vaardigheid om deze verbanden te zien en te beleven maken het gymnasium een unieke en uitdagende opleiding.

Non scholae sed vitae discimus.
"Wij leren niet voor school, maar voor het leven", vrij naar Seneca

